

« Ο τόπος που ζω »

Γεννήθηκα στο όμορφο νησί της Ρόδου πριν από εννέα χρόνια και μένω μόνιμα στην πόλη της Ρόδου.

Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στην Παλιά Πόλη και να θαυμάζω τα όμορφα τείχη της και τα παλιά αυτά σπίτια που τα διατηρούνε τόσα χρόνια, καθώς και τα πολλά μαγαζιά που έχει.

Η πόλη μας έχει πολύ ωραία πάρκα και καφετέριες με σιντριβάνια, που βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στα όμορφα ψηλά δέντρα που συναντάς σε όλη την πόλη της Ρόδου, καθώς και στους δρόμους της. Μια πόλη μέσα στο πράσινο!

Τα απογεύματα λατρεύω να τα περνάω πάνω στο Μόντε Σμιθ, όπου παρακολουθώ τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, διαφορετικά κάθε μέρα, με θέα την απέραντη θάλασσα και τα σπιτάκια στ' αριστερά της Ιαλυσού και της Ιξιάς, που μοιάζουν τόσο μικρά σαν παιχνιδάκια. Το βράδυ πάλι, μέσα στο σκοτάδι, κοιτάζω κάτω στο γκρεμό και φαίνονται όλα τα φωτάκια σαν κοσμήματα που λαμπυρίζουν πάνω στη λεία επιφάνεια της θάλασσας.

Οι αγαπημένες μου μέρες είναι εκείνες των εκδρομών. Ξεκινάμε από νωρίς το πρωί, εγώ και η οικογένειά μου και περνάμε μέσα από δάση όπου υπάρχουν ατέλειωτα δέντρα μα και πουλάκια που κελαηδούν. Τα δέντρα στα όμορφα δάση είναι πολλά. Νιώθεις ότι πας στο παράδεισο έτσι που σε παίρνει το αεράκι και η μελωδία των πουλιών. Τόσο ωραία αισθάνομαι σαν να ζω σε παραμύθι.

Πηγαίνουμε στην Κοιλιάδα με τις Πεταλούδες, όπου έχει πραγματικά πολλές πολλές πεταλούδες.

Ύστερα πάμε στις Επτά Πηγές, όπου περνάμε το μεγάλο τούνελ που καταλήγει σε μια όμορφη λίμνη.

Σταματάμε για ξεκούραση στις όμορφες ταβέρνες της Ψίνθου, όπου τρώμε το μεσημεριανό μας φαγητό και συνεχίζουμε την εκδρομή μας.

Ύστερα πηγαίνουμε στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, όπου γεμίζουμε τα μπουκαλάκια μας με καθαρό νερό του

βουνού και βλέπουμε το μεγάλο γέρικο δέντρο με την κουφάλα που χωράει μέχρι και τέσσερα άτομα.

Επόμενη στάση η λίμνη με τις πάπιες. Βρίσκεται μέσα στο δάσος, πάνω στο βουνό και λίγοι τη γνωρίζουν. Όταν πηγαίνουμε σε αυτή τη λίμνη, επειδή οι πάπιες πεινάνε, παίρνουμε πάντα ψωμάκια μαζί μας και τις ταΐζουμε. Χαίρονται τόσο πολύ!

Στην επιστροφή μας κατεβαίνοντας τις φιδίσιες στροφές του καταπράσινου βουνού, κάπου εκεί μέσα στα όμορφα δέντρα υπάρχει μια καντίνα που πουλάει παγωτά, καφέδες και άλλα παρόμοια, με θέα τη θάλασσα που φαίνεται πέρα μακριά, μετά από τα βουνά.

Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι που μου αρέσουν στον όμορφο τόπο μας και με κάνουν να χαίρομαι που ζω σ' ένα τόσο όμορφο νησί.

Με αγάπη από την Αναΐς- Μαρία
Λάμπρου

Δ' τάξη

17^ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου